

RONDREIS MADAGASKAR: GROEPSREIS VOL UNIEKE FAUNA

Kunt u niet kiezen tussen Azië en Afrika? Kies dan voor 'the best of both worlds!' In deze rondreis **Madagaskar** vindt u de rituelen en uitbundigheid van zwart Afrika, maar evengoed de riksja's en rijstterrassen uit het Verre Oosten.

Ook de huidskleur van de Malagassiërs toont alle schakeringen tussen zwart en geel.

Even gevarieerd als de bevolking is het landschap: friscgroen regenwoud, roestkleurige plateaus, dor woestijngebied met enorme doornhagen tot en met palmomzoomde eilanden.

Overal op deze groepsreis tref je bovendien een unieke fauna aan die nergens ter wereld zijn gelijke kent: onze plaatselijke gidsen weten de lenige lemuren, kameleons en andere bontgekleurde reptielen blindelings te vinden.

Minimaal 10 deelnemers

Madagaskar is één van de armste landen ter wereld. De reis vergt een flexibele ingesteldheid en een goede fysieke conditie. De volgorde van het programma kan veranderen.



Wil je meer weten over onze reizen of heb je een andere vraag?
Neem contact met ons op via: +32 16 20 80 47

Bondgenotenlaan 165, 3000 Leuven
travel@hoboreizen.be, www.hoboreizen.be

RONDREIS MADAGASKAR: GROEPSREIS VOL UNIEKE FAUNA

Data & prijzen

AFREISDATUM 2025	AANTAL PLAATSEN	PRIJS PER PERSOON	TOESLAG SINGLE
09 JUL	nog plaatsen vrij !	€ 5300,00	€ 890,00
05 AUG	nog plaatsen vrij !	€ 5300,00	€ 890,00
10 SEP	nog plaatsen vrij !	€ 5300,00	€ 890,00
15 OKT	nog plaatsen vrij !	€ 5300,00	€ 890,00

INBEGREPEN

Internationale vluchten naar Antananarivo en terug
Binnenlandse vluchten volgens programma
Lokaal transport met comfortabele bus
Overnachtingen in de vermelde hotels of gelijkwaardig op basis van een tweepersoonskamer
Alle bezoeken en ingangsgelden zoals vermeld in het programma
Maaltijden zoals beschreven in het programma (O=ontbijt, M=middagmaal, A=avondmaal)
Hobo reisleiding en Franstalige gids
Focien reisleader, gids en chauffeur
Documentatiemap en infomoment

RONDREIS MADAGASKAR: GROEPSREIS VOL UNIEKE FAUNA

Dagindeling

(maaltijden inbegrepen volgens het programma: O = ontbijt, M = middagmaal, A = avondmaal)

Reisduur: 19 dagen

DAG 1 BRUSSEL – ANTANANARIVO

Vertrek met internationale vluchten naar Antananarivo.

DAG 2 ANTANANARIVO A

Aankomst in de Antananarivo. Transfer naar het hotel.

DAG 3 ANTANANARIVO (TANA) – ANDASIBE O|A

We rijden naar Andasibe, het vochtige deel van het land met veel tropische regenwouden en meren. Onderweg bezoeken we het Pyereras-reptielenpark waar we veel kleurrijke kameleons ontdekken. Tijdens een wandeling in het woud merken we twee soorten lemuren op, de sifaka 'coquereli' en de bruine 'fulvus' lemuur. Aankomst in Andasibe waar we ons voorbereiden op een nachtelijk bezoek aan het Andasibereservaat, waar we op zoek gaan naar de lemuren en andere nachtdieren.

DAG 4 ANDASIBE - TANA O|A

Het nationale park van Andasibe heeft alle kenmerken van het vochtige tropische regenwoud. We maken een wandeling en proberen tussen de weelderige plantengroei de lemuren, waaronder de grootste soort de indri-indri te ontdekken. Daarna bezoek aan het typische dorpje Andasibe waar de lokale Betsimisarastam nog woont en leeft volgens de traditionele levenswijze. Na de middag uitstap in Vakona Private Park. Nadien rijden we terug naar de hoofdstad.

DAG 5 TANA – MORONDAVA - KIRINDY O|A

Vlucht naar Morondava. Bij aankomst rijden wij verder naar het Kirindi Reserve. Kirindy Forest Reserve is een privé stuk bos in een zeer bedreigd natuurgebied van Madagascar. Het bos is 1200 hectaren groot en er leven hier zeer bijzondere diersoorten. We maken een avondwandeling in het bos.

DAG 6 KIRINDY - BEKOPAKA O|A

In de ochtend verkennen we het Kirindy Reserve. Er leven erg veel diersoorten in Kirindy. Er is een goede kans om enkele bijzondere dieren te spotten zoals de vijand van de lemuur "de Fossa", het enige roofdier in Madagaskar. Daarnaast leven hier de Madagaskar reuzenrat en een paar unieke kameleon soorten. Bovendien leven er in Kirindy acht verschillende soorten lemuren, waaronder de sifaka's en verschillende muismaki's. Nadien richting Bekopaka. Wij varen met een overzetvlot naar Bekopaka. Wij komen nu in het echte Madagaskar terecht en maken kennis met het leven van de Malagassiërs in het droogste deel van het eiland. Het lijkt wel of wij ons in Afrika bevinden.

DAG 7 BEKOPAKA (TSINGY DE BEMARAHA) O|A

Wij maken een dagexcursie in het natuurreservaat Tsingy de Bemaraha. Een tsingy is een woud van vlijmscherpe rotspunten, een natuurlijk reusachtig spijkerbed. Het werd gevormd door de oceaan die miljoenen slakkenhuisjes op een hoop gooide en zo kalksteen vormde. Deze kalksteen werd boven de zeespiegel gestuwd en water en wind deden de rest. Erg opmerkelijk en uniek in de wereld. De Unesco heeft het gebied tot werelderfgoed uitgeroepen. De flora bestaat uit een droog loofbos en speciale planten eigen aan de kalkrijke omgeving. Ook vetplanten en orchideeën groeien op de woeste en scherpe rotsen. Je ontdekt hier zeven soorten lemuren en met wat geluk zie je de zeldzame kameleon met stompe staart, de Brookesia Perarmata of pantserkameleon. 53 soorten vogels wonen in het gebied.

DAG 8 BEKOPAKA – MORONDAVA O|A

Wij rijden terug naar Morondava. Tijdens de rit stoppen wij in de Baobablaan voor het nemen van prachtige foto's van deze schitterende Granddierbomen. Onderweg ontmoeten wij ossenkarren, broussetaxi's en veel mensen die de tocht te voet afleggen.

DAG 9 MORONDAVA – MIANDRIVAZO O|A

We rijden richting Miandrivazo langs een mooi landschap met afwisselend rijstvelden en wijde rivieren.

DAG 10 MIANDRIVAZO – ANTSIRABE O|A

In de ochtend vertrekken we richting Antsirabe. We klimmen weg van de kustvlakte. Tijdens onze rit naar Antsirabe genieten we van het mooie hoogland en de rijstterrasvelden. De bodem krijgt een rode kleur van lateriet en we zien veel erosie, hier Lavaka genaamd. Antsirabe ligt op 1500 m hoogte. Het stadje is vooral gekend voor zijn thermen en de handel in edelstenen en voor zijn agroindustrie. Je ruikt onmiddellijk dat hier bier wordt gebrouwen. Antsirabe is de meest Europese stad van het land met een aangename temperatuur en een vruchtbare bodem.

DAG 11 ANTSIRABE – RANOMAFANA O|A

We volgen nu de "Route Nationale 7" en passeren Ambositra, een stadje gekend voor houtbewerking, waar wij een houtsnijwerkatelier van de Zafimanirystam bezoeken. Ranomafana is zonder twijfel het meest populaire nationale park van Madagascari. Ranomafana werd een nationaal park in 1991 nadat in 1986 de gouden bamboe lemuur werd ontdekt, een met uitsterven bedreigde lemuur. Het park heeft meer dan 416 vierkante kilometer regenwoud met een unieke flora en fauna. De naam betekent warm water in het Malagasy en komt van de warmwaterbronnen die zich in het park bevinden. De Fransen vestigden hier een kuuroord en eromheen ontwikkelde zich het dorpje.

DAG 12 RANOMAFANA - FIANARANTSOA O|A

We bezoeken het Ranomafana National Park. In het park leven 12 soorten lemuren, heel wat vogelsoorten en reptielen. Met wat geluk spotten we enkele van deze dieren. Verder naar Fianarantsoa of 'de stad waar men het goede leert', het is de hoofdplaats van de Betsileo stam. De stad is het historische en culturele centrum van Madagaskar en was vroeger de zetel van de Jezuïeten.

DAG 13 FIANARANTSOA – ISALO O|A

Op weg naar Isalo houden wij halt in Ambalavao om het productieproces te zien van het handgemaakte Anteimoropapier, een herinnering aan de Arabische invloed op het eiland. Daarna een bezoek aan het Anja gemeente park om er maki lemuren te bewonderen. Hier is ook de Poort van het Zuiden, de transitie van Hooglanden naar het weidse plateau van Horombe het gebied van de Barastam, gekend als herders van de grote zeboekuddes.

DAG 14 ISALO O|A

Gedurende de hele dag maken wij tochten in het Nationale Park van Isalo. Wij zien een prachtig landschap met van door winderosie gevormde rotsen. We wandelen naar het 'Natuurlijke Zwembad', een mooi natuurlijk waterbassin met een klein watervalletje. De Bara stam begraaft zijn doden in het park, en wanneer zij geld genoeg hebben voor een zilveren doodskest worden ze er herbegraven. In de namiddag kunnen we het dorpje Ranohira bezoeken. Vervolgens rijden we naar 'The Natural Window' voor een prachtige zonsondergang.

DAG 15 ISALO – TULEAR - IFATY O|A

Wij rijden van Isalo in het binnenland van Madagaskar naar Tulear en Ifaty aan de kust. We rijden door het Zombitewoud, de overgang tussen het land van Isalo, een massief van continentale zandstenen formaties, en het droge Zuiden. Onderweg zien we de verschillende kleurrijke graven van de Mahafaly en de Antandroy. We passeren het plateau van de baobabs waar liefst zeven soorten baobabs te vinden zijn. Tulear is een havenstad in het zuidwesten van Madagascari. Ifaty ligt vrij afgelegen en hierdoor is dit plaatsje nog altijd idyllisch en ongerept. Ifaty is ontstaan uit de samenvoeging van twee oude vissersdorpjes.

DAG 16 IFATY O|A

Vanuit Ifaty maken wij een uitstap naar het Reniala Natuur Reservaat. Dit doornbos is een woestijnachtige omgeving vol cactussoorten en baobabs en het is een paradijs voor vogelspotters.

DAG 17 TANA O|A

Bezoek aan Tana, beginnend met het Ambohimanga-paleis, gevolgd door een complete stadstour door Tana Antananarivo betekent "Stad van duizenden".

DAG 18 ANTANANARIVO – BRUSSEL O

Internationale vluchten richting Europa.

DAG 19 BRUSSEL

Aankomst in Brussel en einde van een indrukwekkende reis.