

RONDREIS ETHIOPIË: GROEPSREIS ONBEREISDE PADEN

Waarom we deze **rondreis in Ethiopië** aanraden? Omdat u terecht komt in het cultureel pakhuis van Afrika!

Zowel aan het ongepolijste orthodoxe Christendom, dat hier nota bene veel vroeger zijn intrede deed dan in onze Lage Landen, als aan het rijke Islamitisch erfgoed danken we de vele architecturale parels die de kerkvaders hier kwistig in het rond strooiden: eeuwenoude rotskerken in Lalibela, luisterrijke paleizen van Gondar, de robuuste kloosters in en om het Tanameer, ...

Het contrast met het diepe zuiden met zijn schitterende mozaïek aan nomadische volkeren kan haast niet groter zijn. Hier ontstond wellicht het beroemde Afrikaanse gezegde: "Westerlingen hebben de horloges; Afrikanen bezitten de tijd".

Tijdens onze groepsreizen laten we ons dan ook leiden door de tijd! Droombestemming voor wie graag weinig betreden gebieden verkent.

Ethiopië is een erg mooie bestemming en enkel aan te raden voor ervaren en goed voorbereide reizigers. De volgorde van het programma kan veranderen. De reis is niet geschikt voor mensen die groot comfort willen!



Wil je meer weten over onze reizen of heb je een andere vraag?
Neem contact met ons op via: +32 16 20 80 47

Bondgenotenlaan 165, 3000 Leuven
travel@hoboreizen.be, www.hoboreizen.be

RONDREIS ETHIOPIË: GROEPSREIS ONBEREISDE PADEN

Dagindeling

(maaltijden inbegrepen volgens het programma: O = ontbijt, M = middagmaal, A = avondmaal)

Reisduur: 18 dagen

DAG 1 BRUSSEL – ADDIS ABEBA

Vertrek naar Addis Abeba.

DAG 2 ADDIS ABEBA M|A

Aankomst in de hoofdstad Addis Abeba. Na de middag brengen we een bezoek aan de stad gesticht door keizer Menelik II in 1886. Tot dan veranderden de keizers hun hoofdstad zodra de houtvoorraad was opgebruikt. Addis Abeba ligt op een hoogte van 2500 m in het Entoto-gebergte en geniet het hele jaar door van een uitstekend klimaat. De stad heeft brede boulevards met jacaranda's, interessante musea en de grootste markt van Afrika. Wij bezoeken de 'Holy Trinity Cathedral', het nationale museum, een zicht op de stad vanaf de Entoto bergen en de markt.

DAG 3 ADDIS ABEBA – BAHIR DAR O|M|A

Vlucht naar de noordelijke stad Bahir Dar, gelegen aan het Tana meer. Wij maken een boottocht op het grootste meer van het land. Tana telt 33 eilanden. Op de eilanden tref je kerken en kloosters aan van een grote culturele en historische waarde. We bezoeken op het eiland Zeghe het klooster van Azua Maryam. De lokale bevolking brengt zijn waren met kleine papyrusboten naar de markt van Bahir Dar.

DAG 4 BAHIR DAR – GONDAR O|M|A

Wij rijden naar Gondar, gedurende 250 jaar de keizerlijke hoofdstad van Ethiopië. Gondar werd vanaf 1632, tijdens het bewind van keizer Fasilidas, de eerste hoofdstad van het Ethiopische keizerrijk. Na de lunch bezoeken wij de verschillende kastelen waaronder het indrukwekkende kasteel van keizer Fasilidas, de bibliotheek van zijn zoon, het bad van Fasilidas en de enige overblijvende kerk Debre Berhan Sellassie (1690) met zijn mooie fresco's.

DAG 5 GONDAR – SIMIEN MOUNTAINS NATIONAL PARK – GONDAR O|M|A

Vroeg in de ochtend vertrekken we met onze bus voor een dagexcursie naar het 'Simien Mountains National Park'. We maken een wandeling en genieten van de prachtige uitzichten. We maken kennis met de beroemde Gelada bavianen die alleen hier in Ethiopië leven, de bedreigde waliasteenbok en lammergier. Ook passeren we de dorpen van de Amhara.

DAG 6 GONDAR – LALIBELA O|M|A

Rit naar Lalibela. Lalibela, eens de welvarende hoofdstad van de middeleeuwse Zagwe-dynastie, is nog steeds opmerkelijk en ongelooflijk mooi. De horizon wordt gedomineerd door de top van de Abune Yousef berg. Op weg naar ons hotel bezoeken we het klooster van Nakuta La'ab, de neef en opvolger van koning Lalibela. De kerk is rond een ondiepe grot gebouwd en heeft vele schatten. De elf in de rotsen gehouwen kerken, waarvan de bouw in de 13de eeuw werd gestart, staan op de werelderfgoedlijst van de Unesco.

DAG 7 LALIBELA O|M|A

Na het ontbijt bezoeken wij de noordwestelijke groep kerken: Bet Golgotha, Bet Mikael (Bet Debre Sina), Bet Maryam, Bet Meskel, Bet Danaghel en Bet Medhane Alem. In de namiddag staan de zuidoostelijke groep kerken in Lalibela op ons programma: Bet Amanuel, Bet Merkorios, Bet Abba Libanos, Bet Gabriel-Rufael en Bet Giyorgis. In de late namiddag wonen we een koffieceremonie bij.

DAG 8 LALIBELA – ADDIS ABEBA – AWASSA O|M|A

Vlucht naar de hoofdstad Addis Abeba. Na de lunch rijden wij naar het Langano meer in de Rift vallei met onderweg stops aan het Kokameer, het Ziwaymeer en kleurrijk beschilderde Oromo-graven.

DAG 9 AWASSA – KARAT - KONSO O|M|A

In Awassa bevindt zich het kleinste van de Rift Valey meren, het Awassa meer waar we de dagelijkse vismarkt bezoeken met heel wat Maraboes die door de lokale kinderen met visresten gevoed worden. Op weg naar Karat - Konso bezoeken we de Wolayta en Konso

bevolking.

DAG 10 KONSO – TURMI O|M|A

We rijden langs 'New York', een prachtige en zeer speciale canyon in het Konso gebied. Daarna bezoeken we een dorp van de Konso. Zij gebruiken de terrascultuur voor het vruchtbaar maken van heuvels en valleien. De Konso zijn een heidense gemeenschap die graftotems voor hun doden plaatsen. Hun dorpen zijn omringd met hoge muren van gedroogde aarde en basalt. We rijden naar het dorp Dimeka voor een bezoek aan de markt waar we de kleurrijke Hamer, Tsemay en Karo bevolking aantreffen. Verder naar Turmi, het leefgebied van de Hamer.

DAG 11 TURMI – KARO – TURMI O|M|A

We rijden naar het dorp Kotcho waar we een bezoek brengen aan de Karo stam. Na de middag bezoeken we een Hamar dorp. Turmi is het woongebied van de Hamar, de oorspronkelijke bevolking van zuid Omo. De vrouwen smeren hun haar in met oker en vet en gaan gekleed met koeienvellen versierd met kralen. Aan hun armen dragen zij koperen ringen. Hun lichaam is bedekt met striemen, gemaakt door zweepslagen en de wonden verzorgd met as en houtskool. Met een beetje geluk slagen we erin om een 'Bull Jumping' ceremonie en/of een 'Evangadi dans' van de Hamar stam bij te wonen.

DAG 12 TURMI – OMORATE – TURMI O|M|A

We bezoeken de prachtige maandagmarkt van Turmi waar we Hamer, Karo en Dassanech aantreffen. Daarna rijden we naar Omorate voor een bezoek aan een Dassanech dorp langs de boorden van de Omo rivier.

DAG 13 TURMI - ALDUBA - JINKA O|M|A

We rijden naar Alduba waar we de dinsdagmarkt bezoeken en waar we vooral Hamer, Tsemay en Erboore stamleden aantreffen. Verder naar KeyAfer voor een bezoek aan een Ari dorp en vervolgens naar Jinka waar we overnachten.

DAG 14 JINKA – MURSI - JINKA O|M|A

Dagexcursie naar het Mago National Park. We brengen een bezoek aan een Mursi dorp. De Mursi-vrouwen dragen houten- en kleischijven in hun onderlip of oorlellen. De Mursi beschouwen de schijven als een teken van schoonheid. Het lijkt bizar voor buitenstaanders maar hoe groter de schijf hoe aantrekkelijker de drager ervan. De Mursi verbouwen het land en zijn veehouders. In Jinka bezoeken wij een lokaal museum en de lagere school die gesponsord wordt door Hobo.

DAG 15 JINKA - ARBA MINCH O|M|A

We rijden naar Arba Minch en bezoeken onderweg de Ari, Benna, Tsemay en Konso stammen. We bezoeken de kleurrijke donderdagmarkt van KeyAfer. Arba Minch is een aantrekkelijke stad tussen groene heuvels met fantastische uitzichten over de Rift valleimeren Chamo en Abaya.

DAG 16 ARBA MINCH O|M|A

We maken een boottocht op het Chamo meer, het derde grootste meer van Ethiopië. De vissers met hun papyrusbootjes laveren tussen de krokodillen en nijlpaarden. Daarna rijden we naar Chenchu voor een bezoek aan de Dorze, eens geduchte krijgers en nu landbouwers en gekend als wevers van de beste katoenen kledij. Hun woningen uit hout en bamboe, bedekt met gedroogde ensetbladeren zijn gebouwd in de vorm van een bijenkorf en reiken soms 12 m hoog

DAG 17 ARBA MINCH - ADDIS - BRUSSEL

Vlucht naar de hoofdstad Addis. Vaarwel diner met folkloristische dansen en liederen. Transport naar de luchthaven voor onze vlucht naar Brussel.

DAG 18 BRUSSEL

Aankomst in Brussel en einde van een prachtige reis.