

# WERELDREIZEN VOOR FOTOLIEFHEBBERS



Hou je van reizen én van fotografie? Wil jij op de mooiste, fotogeniekste en indrukwekkendste locaties ter wereld je camera tot in de puntjes beheersen én beter leren fotograferen? En aan je vrienden naderhand een fotoreeks tonen die ze voor één keer niet met geveinsde interesse moeten uitkijken? Dan is dit aanbod iets voor jou!

In 2012 organiseerde Hobo voor het eerst speciale fotoreizen. Alle deelnemers waren in de wolven en gingen naar huis met hun mooiste foto uitgeprint en ingekaderd. Ook in 2013 hebben wij opnieuw een paar uitzonderlijke locaties voor u uitgekozen. Om deel te nemen is er slechts één selectiecriteria: graag fotograferen. Al is het natuurlijk altijd handig dat je op zo'n fotoreis een spiegelreflex of minstens een compactcamera met voldoende manuele instellingen in je handbagage hebt. Dure, gesofisticeerde apparatuur hoeft echt niet. Je komt immers nergens met die CMOS-sensor met 20 megapixels, dat 45-punts AutoFocus-systeem of de 12-24mm groothoeklens zonder een snuif creativiteit en een minidosis technisch inzicht. Maar dat laatste leert u dan weer van onze ervaren reis leider/beroepsfotograaf, wiens

cv haast even indrukwekkend oogt als zijn foto's. Er zijn er die beweren dat Johan Van Cutsem (1965) veel te vroeg geboren werd "omdat er daar te weinig licht was om goede foto's te maken".



Daar hebben we eerlijk gezegd geen bewijzen van. Maar bijna even straf zijn diens fotografische exploten op latere leeftijd. Bliksemsnel de actualiteit vatten als persfotograaf voor zowat alle Vlaamse en Waalse kranten en agentschappen als Belga en Reuters? De wereld in zijn bonte verscheidenheid tonen in reisreportages voor tijdschriften als Travel Express, 4x4 Activ en Weekend Knack? Een boek over Leuven ("Zin in Leuven") uitgeven dat zelfs de meest verstokte Leuvense stadsmus een nieuwe kijk op de universiteitsstad geeft? Johan Van Cutsem doet het! En tussendoor vindt hij nog tijd om over zijn passie te doceren en wereldreizen te begeleiden.

#### Even scherp stellen:

■ voor de reis krijgen de deelnemers gespreid over twee avonden een gedegen basisopleiding. Begrippen als diafragma, sluitertijd en isowaarden en wat ze met een foto doen, zullen voor iedereen duidelijk zijn. Lichtmeting, (selectieve) scherpstelling, voor- en nadelen van gebruik van groothoek- en teleobjectieven,... het passeert allemaal de revue.

- tijdens de reis fotografeert u op de meest fotogenieke plaatsen op de bij voorkeur meest geschikte ogenblikken (versta: soms vroeg opstaan) maar steeds op uw eigen tempo en niveau.
- na de reis is er een uitgebreide fotovergadering. De mooiste foto wordt uitgeprint en ingekaderd.

En ten slotte de gevoelige plaat: valt er voor de partner van de verstokte fotograaf ook wat plezier te beleven op dit soort reizen? Ja, zeker. De ware fotograaf zoekt nu eenmaal instinctief naar de allermooiste plekjes van de al zeer mooie reizen die Hobo organiseert. Doe er uw voordeel mee! En misschien staan uw voeten dit keer wel op uw vakantiefoto's? Al zal u wel over een flinke dosis geduld moeten beschikken. Het juiste beeld zoeken, scherpstellen en afdrukken. Dat kost allemaal tijd. Een hoog tempo is niet bepaald het kenmerk van een fotoreis. Als goedmaker zorgen wij voor een paar leuke momenten, zoals bijvoorbeeld een kookcursus.

# IJSLAND: HET NOORDERLICHT

REISDUUR 8 dagen / 7 nachten

## DAG 1 Brussel ► Reykjavík

Per regelmatige lijnvlucht naar Keflavík.  
Transfer naar Reykjavík.

## DAG 2 Reykjanes Peninsula ► Krýsuvík ► Blue Lagoon

Verkenning van het prachtige eiland met als hoogpunten het meer van Kleifarvatn, Krýsuvík, een geothermisch veld met zijn kokende modderpoelen en Grindavík, één van de grootste visserijhavens.

We maken een noorderlicht excursie.

In de Blue Lagoon kan je verpozen in de warmwaterbaden, te midden van zwarte lavaformaties.

## DAG 3 Þingvellir ► Geysir ► Gullfoss

We starten de dag met een bezoek aan het nationale park. Dit park ligt op de Midden-Atlantische rug, waar de continentale platen van Noord-Amerika en Europa aan elkaar grenzen en die verantwoordelijk zijn voor het vulkanisme in IJsland. We gaan verder naar Gullfoss ( de gouden waterval ), één van de mooiste watervallen van IJsland. Vervolgens bezoeken we Geysir, de bekendste springbron van de wereld, waar je het spuiten van de geiser kan meemaken en waar in de onmiddellijke omgeving meerdere heetwaterbronnen en kokende modderpoelen liggen.

## DAG 4 Landmannalaugar ► Kirkjubæjarklaustur

O|M|A

We rijden met super trucks langs Fjallabaksleið, onderweg zien we de vulkaan Hekla, die voor het laatst in 1970 actief is geweest, en verder richting Landmannalaugar, een prachtig dal in het binnenland van IJsland en een gebied van talrijke vulkaanraters, bizarre vormen van lava en mooi gekleurde rhyoliet bergen. Hier vinden we warmwaterbronnen en recente lavavelden terug. We maken een wandeling met sneeuwvaketten en nemen een verkwikkende pauze in de natuurlijke hotspots. Langs de zuidelijke kustlijn terug naar de bus en vervolgens rijden we langs het stadje Kirkjubæjarklaustur, waar een voormalige 12e eeuwse katholieke klooster is gevestigd.

## DAG 5 Skaftafell Nationaal Park ► Jökulsárlón gletsjermeer

O|A

Onze toer gaat nu richting Skeiðarársandur, één van de grootste zwarte spoelzandvlaktes in IJsland, ontstaan door een vulkaanuitbarsting onder een gletsjer, en verder naar Skaftafell Nationaal Park. Hier zie je een sterk contrast tussen een weelderige vegetatie en onvruchtbaar gebied. We reizen verder naar het bekende gletsjermeer Jökulsárlón, dat omgeven is door rondrijvende ijsbergen met fraaie ijsformaties. Verder op de dag kunnen we prachtige beelden zien van IJslands grootste gletsjer, Vatnajökull.

## DAG 6 Zuidelijke kustlijn ► Vík ► Skógar ► Reykjavík

0

We rijden op een rustig tempo langs de zuidelijke kustlijn naar Reykjavík, zodat we verschillende foto stops kunnen houden, waaronder het zwarte vulkanische zandstrand. We houden eveneens halt aan de 65 meter hoge watervallen Skógafoss en Seljalandsfoss. In de late namiddag komen we toe in Reykjavík.

## DAG 7 Reykjavík

0

We bezoeken de meest noordelijke hoofdstad van de wereld, waaronder de oude stadskern, het Parlement, de Kathedraal, de haven en het nationaal museum. Daarna bezoeken we het grootste thermale zwembad Laugadalur, het Asmundur Sveinsson Sculpturen museum, Perlan (de Parel), een cultureel centrum bestaande uit 6 warmwatertanks, Höfði huis, het witte huis uit 1909 waar Reagan en Gorbatsjov in 1986 het einde bezegelde van de Koude Oorlog en Hallgrímskirkja, een kerk die de skyline domineert. Nadien gaan we naar Arbæjarsafn, een openluchtmuseum, dat een aantal historische gebouwen bevat en bezoeken we de gloednieuwe muziekhal 'Harpa', een architecturaal wonder en momenteel de hipste plek van de stad. Vrije namiddag om te shoppen.

## DAG 8 Reykjavík ► Brussel

Transfer naar de luchthaven voor onze terugvlucht. Einde van een zeer mooie reis.

PRIJS € 2.800

TOESLAG SINGLE € 250

AFREISDATUM 30|03|2013

### HOTELS

plaats	nachten	hotel
Reykjavík	4	Reykjavík Natura
Flúðir	1	Icelandair Hotel Flúðir
Kirkjubæjarklaustur	2	Icelandair Hotel Klaustur

**INBEGREPEN** Internationale vlucht Brussel – Keflavík – Brussel • Alle vermelde transfers met aangepast vervoer • Overnachtingen in de vermelde hotels of gelijkwaardig • Maaltijden zoals vermeld in het programma (O=ontbijt, M=middagmaal, A=avondmaal) • Alle bezoeken zoals beschreven in het programma • Hobo reisleiding/beroeepsfotograaf en lokale gidsen • Fooien voor reisleiding, gidsen en chauffeurs • Documentatiemap, 2 voorbereidende avonden + 1 evaluatievergadering

# MONGOLIE:

DE GOBIWOESTIJN MET ZIJN DINOSAURUSSPOREN EN HET ARENDSFESTIVAL BIJ DE KAZAKKEN.

REISDUUR 13 dagen / 11 nachten

## DAG 1: Brussel ► Ulaanbaatar

Met een lijnvlucht vliegen wij naar de hoofdstad Ulaanbaatar.

## DAG 2: Ulaanbaatar

M|A

Wij landen en maken kennis met onze plaatselijke gids. Transfer naar het hotel. We bezoeken een aantal bezienswaardigheden van de hoofdstad. We starten op het enorme Sukhbaatar plein, omringd door het parlamentsgebouw, de nationale opera, het cultuurpaleis en het stadhuis. Bovenop de Zaisan heuvel hebben we een mooi zicht op de stad. We brengen een bezoek aan het natuurhistorisch museum waar we dinosauruseieren en benen aantreffen. We wonen een traditionele muziekvoorstelling bij met keelzangers, mooie melodieën op de viool met paardenkop en folkloristische dansen.

## DAG 3: Ulaanbaatar ► Midden Gobi

O|M|A

Na een vroeg ontbijt verlaten we Ulaanbaatar. Onderweg naar de Gobi woestijn bezoeken we het Baga Gazriin Chuluu Lake en de ruïnes van de Sum Khukh Burd tempel. We brengen de nacht door in een traditionele ger.

## DAG 4: Tsagaan Suvarga

O|M|A

Na het ontbijt rijden we naar Tsagaan Suvarga, een vreemd gevormde, witte kalkstenen rotsformatie van ongeveer 30m groot. We lunchen onderweg, het diner wordt verzorgd in het gerkamp waar we ook overnachten.

## DAG 5: Zuid Gobi ► Arendvallei

O|M|A

We rijden naar het Gobi Gurvan Nationaal

Park, een van de beschermde natuurparken van Mongolië waar we in de Arendvallei (Yol vallei) een wandeling maken. Eerst zeer breed vernauwt de vallei zich tot een canyon. In de Gobi, waar de temperaturen regelmatig 35 graden halen, zou je nooit ijs verwachten in het natuurwonder dat de Arendvallei is. Het water loopt langs de hoge rotswanden naar beneden en vormt mooie watervallen. Misschien vangen we wel een glimp op van het zeldzame Argali schaap of de berggeit.

## DAG 6: Khongor zandduinen

O|M|A

Na het ontbijt rijden we naar de Khongor zandduinen, ook bekend als de zingende duinen. Onderweg wordt een lunchbox voorzien. We bezoeken de grootste zandduin van Mongolië. De liefhebbers kunnen de duin beklimmen en genieten van een prachtig uitzicht.

## DAG 7: Zuid Gobi ► Bayanzag

O|M|A

Tijdens onze rit naar Bayanzag verandert het landschap van een groene steppe in een dorre woestijn. We bezoeken Bayanzag, wereldwijd bekend om zijn dinosaurusskeletten en -eieren. Tussen de rode rotsen of de vlammeende rotsen vond de Amerikaanse geleerde Dr. Roy Chapman de allereerste dinosauruseieren. We bezoeken een kamelenwekerij en maken een korte kamelenrit.

## DAG 8: Ulaanbaatar

O|M|A

We vliegen terug naar de hoofdstad Ulaanbaatar. In de namiddag bezoeken we het Bogd Khaan Palace Museum, ook bekend als het groene paleis. Dit paleis werd gebouwd in 1903 als toewijding aan de 8ste Bogd Gegeen, een boedhisti-

sche leider en de laatste khan van Mongolië. De grootste attracties van dit paleis zijn verbazingwekkende bronzen beelden, zijdeschilderijen, papieren iconen en beelden van god, gemaakt door Zanabazar en zijn studenten, inclusief een koninklijke ger gemaakt van luipaardenvellen.

## DAG 9: Ulaanbaatar ► Bayan-Ulgii

O|M|A

We vliegen naar Ulgii in de meest westelijke provincie van Mongolië. De Kazakken volgen hun eigen cultuur en spreken hun eigen taal. We ontmoeten een familie van arendjagers en bezoeken de grootste en beroemdste arendjagers. We leren meer over de traditie van de Kazakken en hun verbazingwekkende cultuur. Overnachten doen we, samen met de familie, in een Kazakh ger.

## DAG 10 - DAG 11:

### Golden Eagle Festival

O|M|A

Na het ontbijt rijden we terug naar Ulgii. Deze twee dagen bezoeken we het Arendsfeest. De festiviteiten beginnen met de jagersparade, waarin de jagers hun accessoires en traditionele kledij tonen. Er zijn competities tussen de jagers met hun arenden, waarin ze de speciale relatie tonen tussen de trainer en hun roofvogels en ze hen in de watten leggen en aanmoedigen. We verblijven in het Altai peaks gerkamp.

## DAG 12: Ulaanbaatar

0

We vliegen terug naar Ulaanbaatar. Rest van de dag vrij.

## DAG 13: Ulaanbaatar ► Brussel

0

Terugvlucht naar Brussels Airport.



PRIJS € 4.300

TOESLAG SINGLE € 300

VERTREKDATUM 26/09/2013

### HOTELS

plaats	nachten	hotel
Ulaan Baatar	3	Bayangobi
Midden Gobi	2	toeristisch gerkamp
Zuidelijke Gobi	3	toeristisch gerkamp
Ulgii	3	toeristisch gerkamp

**INBEGREPEN** Lijnvluchten Brussel – Ulaan Bataar – Brussel • Binnenlandse vluchten Zuid Gobi – Ulaan Baatar, Ulaan Baatar – Ulgii – Ulaan Baatar • Transport met comfortabele busjes of jeeps • Verblijf in Ulaan Bataar in het hotel Bayangol of gelijkwaardig. In de overige plaatsen gebruiken wij de toeristische gerkampen  
Maaltijden volgens programma (O=ontbijt, M=middagmaal, A=avondmaal) • Alle bezoeken en toegangsgelden zoals beschreven • Fooien voor Hobo reisleiding, gidsen en chauffeurs • Hobo reisleiding/beroepsfotograaf en plaatselijke Engelstalige gidsen



# INDIA LADAKH

REISDUUR 10 dagen / 8 nachten

## HOOGTEPUNTEN

Het dansfestival van het Lamayuru klooster • Trektocht in de Sham vallei door afgelegen dorpen • Verblijf bij een traditionele Ladakh familie • Het nomadenleven in het Ruphu gebied • Bezoek aan belangrijke Mahayana kloosters van Centraal- en West-Ladakh • Het wildleven rond het Tsomoriri meer

### DAG 1 Brussel ► Delhi

Vertrek vanuit Brussel met een lijnvlucht naar Delhi. In de late avond transfer naar het hotel.

### DAG 2 Delhi ► Leh

 0|M|A

In de vroege ochtend nemen we de vlucht naar Leh, de hoofdstad van Ladakh, die uitkijkt over de brede Indusvallei en plots abrupt overgaat in de hoog oprijzende bergen van de Stokketen. Vrij om rustig te acclimatiseren en gewoon te worden aan de hoogte. In de late namiddag kort stadsbezoek: het Sankar klooster, het Leh paleis en de Shanti Stupa. Daarna wandelen wij rond op de lokale markt.

### DAG 3 Leh ► Alchi ► Lamayuru

 0|M|A

Wij rijden Westwaarts naar Lamayuru. Onderweg bezoeken wij enkele belangrijke kloosters en kastelen in Basgo, Rizong en Alchi en de dorpsmarkt van Khalatse. Wij overnachten in Lamayuru.

### DAG 4 Lamayuru (Yuru Kabgyat Festival)

 0|M|A

Vandaag wonen wij op het binnenplein van het Lamayuruklooster het jaarlijkse Yuru-Kabgyat Maskerdansen Festival bij. De mensen uit de naburige dorpen komen naar dit 2-daagse festival in hun traditionele kledij. De monniken voeren

kleurrijke dansen uit. In de namiddag rijden wij verder naar het dorp Ang in de omgeving van Tingmosgang waar wij de nacht zullen doorbrengen bij een lokale familie. Vooraleer wij Ang bereiken bezoeken wij nog het Paleis van Tingmosgang.

### DAG 5 Ang ► Yangthang ► Leh

 0|M|A

Na een vroeg ontbijt staat een trekking van 5 uur naar het cederdorpje Yangthang op het programma. We steken twee kleine passen over: de Mebtak La (3.700m) en de Rongthil La (3.650m). Op onze wandeltocht kunnen wij mooie foto's maken van de spectaculaire omgeving. Wij komen toe in Yangthang. Van hieruit is het nog 60 km rijden met de jeeps naar Leh.

### DAG 6 Leh ► Tsokar

 0|M|A

Wij rijden naar het Tsokar meer, een rit over onverharde wegen. Tijdens de tocht van 120 km hebt u schitterende mogelijkheden om het prachtige landschap van de onmetelijke vlakten van de Rupshu regio te fotograferen. Bij aankomst in Tsokar bezoek aan het kleine Thukje klooster. Wij overnachten in het plaatselijke kamp.

### DAG 7 Tsokar ► Tsomoriri

 0|M|A

Vandaag rijden wij verder in de Rupshu regio. De rit brengt ons via de Pololongka pas en de

Puga Sumdo dorpjes naar het Tsomoriri meer.

Op de pas leven de nomaden van Rupshu in tenten gemaakt van het haar van de yaks, 'rebo' genoemd. Wij stoppen ook aan de thermale bronnen van Puga. Verder naar het dorpje Korzok, de enige permanente verblijfplaats van de nomaden in deze regio. Korzok ligt aan de oevers van het Tsomoririmeer en er staat ook een klooster. Bij een nomadenfamilie in Korzok gaan wij thee drinken en maken wij kennis met hun dagelijkse activiteiten.

### DAG 8 Tsomoriri ► Leh

 0|M|A

Dagrit naar Leh. Wij rijden langs de Indusrivier en onderweg bezoeken wij de warmwaterbronnen van Chumathang.

### DAG 9 Leh ► Delhi

 0|M|A

In de vroege ochtend vliegen wij naar Delhi. Bij aankomst maken wij een rondrit in Old Delhi met bezoek aan de Jama Masjid en het Rode Fort. Nadien bezoeken wij de plaats waar Mahatma Gandhi gecremeerd werd en Raj Ghat en Shanti Vana. Rond middernacht vertrek naar de luchthaven voor de terugvlucht naar Europa.

### DAG 10 Delhi ► Brussel

Aankomst in Brussel en einde van een fotogenieke reis door de Indusvallei.

PRIJS € 2.400

TOESLAG SINGLE € 290

VERTREKDATUM 03|06|2013

#### HOTELS

plaats	nachten	hotel
Delhi	1	Radisson Blu
Leh	3	Kanglachen
Lamayuru	1	Moonland
Ang	1	woning Ladakhi
Tsokar	2	tentenkamp

**INBEGREPEN** Lijnvluchten Brussel-Delhi-Brussel • Binnenlandse vluchten Delhi-Leh-Delhi • Lokaal transport met comfortabele bus of jeep • Overnachtingen in de vermelde hotels en kampen of gelijkwaardig • Volpension (O=ontbijt, M=middagmaal, A=avondmaal) • Alle bezoeken en ingangsgelden zoals beschreven in het programma • Hobo reisleiding/ beroepsfotograaf en Engelstalige lokale gids • Fooien voor gidsen, chauffeurs en reisleiding • Documentatiemap, 2 voorbereidende avonden + 1 evaluatievergadering